



Tips voor je brief

Hoi! Spannend, hoor! Jij gaat ons een sollicitatiebrief schrijven! We helpen je daar graag. Daarom hier wat tips.

- ✓ De meest belangrijke tip: het is jouw brief. Hoe hij eruit ziet en wat erin staat, mag je dus helemaal zelf weten. Je mag best een beetje hulp krijgen van papa of mama of iemand anders, maar probeer vooral zelf goed na te denken over wat je erin wilt zetten. We vinden het leuk om je te leren kennen en deze brief is het begin. Als jij een paarse brief met stipjes wil schrijven van 6 kantjes, dan mag dat. Het mag natuurlijk ook een brief op wit papier zijn van maar 3 regeltjes met een mooie tekening. Wat jij wilt!
- ✓ Houd in gedachten aan wie je de brief schrijft (bestuur van de Bollebozen) en waarom (omdat je graag mee wilt doen aan de Weekendschool!).
- ✓ Denk goed na over wat je ons wilt zeggen en waarom. Vertellen dat je heel goed bent in hardlopen kan heel interessant zijn, maar alleen als het ons iets vertelt over waarom jij Bolleboos wilt worden. (Bijvoorbeeld omdat hardlopen jou heeft geleerd dat het zo fijn is om ergens goed in te zijn. En dat je wilt ontdekken of er nog meer dingen zijn waar je goed in bent.).
- ✓ Je hoeft niet bang te zijn dat we je brief stom vinden of zo. Wij vinden het juist hartstikke stoer dat je een brief aan ons gaat schrijven. Het is namelijk best moeilijk, dat weten wij natuurlijk ook wel.
- ✓ Misschien vind je het lastig om iets te bedenken waarover je kunt vertellen? Hier een paar voorbeelden:
 - Wie is je grote voorbeeld en waarom?
 - Wat vind je van school?
 - Werk je thuis wel eens aan dingen voor school? Vind je dat leuk (waarom wel of niet?)
 - Wat zijn je hobby's?
 - Wie is jouw beste vriend(in)? Zie je die veel? Wat doen jullie dan samen?
 - Wat doe jij vaak in het weekend en in vakanties?
 - Waar ben je goed in? Kun je een voorbeeld geven?
 - Wat wil je laten worden en waarom?
 - Welk vak op school vind je leuk en welk vind je moeilijk? Waarom?En verder wat je maar bedenken kan!

Nou, heel veel succes met het schrijven van je brief en misschien tot ziens bij de Bollebozen!